

DE GESCHIEDENIS VAN EEN BAAI

Onlangs werd op de VDSM de „Straat Algoa” gedoopt en tewatergelaten. In het vaargebied van dit schip ligt de Algoabaai, waarnaar het schip is genoemd. Deze baai heeft zijn naam te danken aan de bekende ontdekkingsreiziger Bartholomeus Diaz. Op 14 september 1486 voer hij, na een lange reis, waarin hij met veel stormen te kampen had, deze baai binnen. Het was toen uitzonderlijk kalm weer en zijn twee logge schepjes zeilden, na de Kaap de Goede Hoop te hebben gerond, deze voor hen vreemde, prachtige baai binnen.

Wegens het ongerimpelde, gladde oppervlak van het water en haar schitterend uiterlijk noemde hij deze baai Bahia Da Lagoa, Bay of the Lagoon, wat later Algoa baai geworden is.

Hij plaatste hier een 7 voet hoog kruis van kalksteen. Een naar het origineel gereconstrueerd kruis is nu te vinden in de Universiteit van Witwatersrand. Het eilandje, waarop dit kruis stond, heet nog Santa Cruz of Saint Croix.

Ongeveer een eeuw later voer de Nederlander Timmerman met zijn galjoen „Noord” deze baai binnen, om van de bewoners deze plek te kopen. Een hevige storm deed hem hiervan afzien.

Intussen hadden verscheidene kolonisten, die zich hier gevestigd hadden, versterkingen aangebracht om zich tegen de inheemse bevolking te verdedigen.

Het volgend schip dat de Algoa baai aan deed was de Pijot met meer dan honderd patiënten, lijdend aan scheurbuik. Deze werden op de boerderij van de heer F. Potgieter verzorgd.

Nauwelijks was men begonnen aan de bouw van een fort of, totaal onverwachts,

kwam de machtige Franse zeeheld La Freneuse de rustige wateren van de Algoa baai binnenvaren.

Een levendige zee strijd ontspoon zich, de enige in de geschiedenis van de Algoa baai.

Bezoeken van oorlogsschepen waren niet ongewoon in deze baai. Op een goede dag kwam een onbekend fregat de baai binnen en aan de vlag te zien dacht men dat het er een van engelse nationaliteit was (in werkelijkheid voerde het de deense vlag). Het schip ankerde tussen de „Rattlesmake” en de „Camel”, hees de franse driekleur en gaf de „Camel” de volle laag. Dit gaf grote consternatie. Ook vanaf de wal werd, hoewel zonder direct resultaat, erg geschoten.

De bedoeling was om de indruk te wekken dat, als ook het tweede schip uitgeschakeld was, de indringer op een warme ontvangst bij een eventuele landing van troepen te onthalen.

In de duisternis kon de fransman de juiste sterkte van zijn tegenstanders gelukkig niet zien, wendde de steven en ontsnapte aan de inmiddels gewaarschuwde schepen, gestationeerd in Kaapstad.

In 1820 kwamen vele engelse kolonisten naar de Algoa baai. Plaatsvervangend gouverneur was Sir Rufane Donkin, die met ziekenverlof vanuit India onderweg was naar Engeland en tijdelijk Sir Somerset verving en zorgde voor een goede ontvangst van deze mensen, die bij aankomst niet erg enthousiast waren over deze plaats. Op 6 juni 1820 noemde Sir Rufane Donkin de nieuwe nederzetting „Port Elizabeth”, ter herinnering aan zijn in India jong gestorven echtgenote, en richtte een stenen pyramide op, op een heuvel boven de landingsplaats van de kolonisten.